



# MARANATHAKERK

## Giessenburg

### PKN gemeente



#### **NB zondag 13 maart 2022**

Vandaag, zondag 13 maart gaat in de morgendienst Ds. A. Noordam uit Dordrecht voor. In de avonddienst gaat Ds. mw. A. van Geerenstein uit Rhoon voor.

Muzikale medewerking wordt verleend door organist Joop Eikelenboom in de morgendienst en Anja Breedijk in de avonddienst.

**Volgende week zondag 20 maart** hoopt onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor te gaan.

#### **Collecte 13 maart 2022**

De opbrengst van de eerste collecte is voor het Hospice in Gorinchem. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

**13 maart – Hospice Gorinchem**, omdat we deze week werk willen maken van barmhartigheid door middel van het delen van aandacht en troost, is de diaconie collecte vandaag bestemd voor het hospice te Gorinchem. Wanneer het niet langer lukt om zorg thuis te organiseren, wanneer thuisblijven geen optie meer is, dan kan opname in het hospice een goed alternatief zijn. In het hospice Gorinchem biedt men zorg aan ongeneeslijk zieke mensen in een warme sfeer van een 'bijna-thuis-huis'. Iedereen kan er terecht ongeacht levensovertuiging, geaardheid of financiële draagkracht. Vrijwilligers ontlasten en ondersteunen er zieken en hun naasten in de laatste fase van het leven. Het hospice is voor een belangrijk deel van de exploitatie afhankelijk van giften, donaties en sponsoring. Vandaag vragen we uw bijdrage om dit werk van barmhartigheid te steunen. Kijk voor meer informatie op de <https://www.hospice-gorinchem.nl/> van het hospice Gorinchem.

#### **Bloemen**

De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke dank en groeten naar Anja Breedijk. De bloemen worden weg gebracht door Petra Schreuders.

#### **Snoepgroet**

De snoepgroet gaat deze week met onze hartelijke groetjes naar Evi Heijkoop.

#### **Veertigdagentijd, bij de dienst van 13 maart 2022**

Stuur deze week eens een bemoedigend kaartje naar mensen die ziek zijn of het moeilijk hebben of breng een bezoekje. Maak de kaarten zelf en laat ons weten of u er voldoening bij voelde.

Deze week willen we werk maken van barmhartigheid door middel van het delen van aandacht en troost. Vertel elkaar wat u hebt gedaan of zet het op de app. Zo delen we niet alleen in aandacht en troost, maar ook in elkaar.

## Liturgische schikking

Tekst voor deze week is Lucas 9:28-36

*Kernwoorden uit deze tekst:* erkenning - verheerlijking- ontmoeting

In de grassenstructuur zien we vaag een wolk van gipskruid.

### Meditatieve tekst

Woordeloos blijven de leerlingen achter. Ze kregen een hemels perspectief op Jezus Een ervaring die alle werkelijkheid tart.

Jezus, Gods zoon!

*Extra*

Wees een moment stil. Als u wilt kunt u de ogen sluiten en u inbeelden dat u getuige bent van de ontmoeting op de berg en de woorden uit de wolk.

Hoe kijkt u naar Jezus?

## Geloofskracht

Komende zondag staat het werk van barmhartigheid: “de zieken bezoeken” centraal. Daar weten we inmiddels alles van. Afstand, mondkapjes en zelftesten; op bezoek gaan we alleen op een veilige manier, maar wat nu als het hier over meer gaat dan alleen de mensen die lichamelijk wat schelen?

Alle werken van barmhartigheid zijn terug te vinden in teksten in het Oude Testament, behalve deze. Ziekte of lichamelijke beperkingen werden gezien als een straf van God. Dat lag bij jou en daar kon door een ander niets aan gedaan worden. Vandaar dat het in het Nieuwe Testament zo nadrukkelijk bij Jezus wordt geplaatst. Hij ‘ont-straft’. Jezus identificeert zich met de zieken, omdat Hij medelijden met hen heeft. Zij zijn de zwakken van de samenleving. En dat is in feite ook wat de Griekse woorden voor ‘ziek’ betekenen. Zwak, feilbaar, kwetsbaar en eventueel lichamelijk dus niet op orde.

Als je dat bent, wil Jezus nabij zijn en dienen. Hij wil je helpen om weer recht te gaan staan, om indirect te herstellen. Of om het mooi te zeggen: Jezus geneest niet alleen zieken, maar vooral de zieken. Hij geeft de mens weer terug aan zichzelf en brengt de zieke weer terug in de gemeenschap. Zoals Hij doet met melaatsen, maar dus ook met Zacheus. Hij brengt de mens weer onder de mensen en zo terug bij God.

Yvette Pors

## Diaconie



**Inzamelingsactie hulpgoederen Oekraïne ->**

**Bedankt!**

De inzamelingsactie voor Oekraïne vorige week was een groot succes. De 15 bananendozen die 's ochtends bij de AH gehaald waren bleken bij lange na niet genoeg. Heel erg bedankt voor uw/jouw bijdrage! De spullen zijn donderdag 10 maart jl vertrokken naar Oekraïne.

De diaconie





## Hulp gevraagd door gemeente Molenlanden bij dagbestedingsprogramma

Zoals u wellicht weet zijn de veiligheidsregio's in Nederland gevraagd binnen een korte tijd opvangplekken te regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Ook de gemeente Molenlanden is hier druk mee bezig. Na aankomst zullen deze mensen de eerste dagen nodig hebben om tot rust te komen en te acclimatiseren. Hierna wil de gemeenten deze mensen iets van dagbesteding aanbieden. Het merendeel van de mensen waarvoor dagbesteding nodig is zal uit vrouwen bestaan. Kinderen gaan/kunnen naar school. De gemeente heeft de diaconieën van de kerken in de gemeente gevraagd of zij daarin iets kunnen betekenen.

Daarom aan u de vraag:

-> Heeft u een activiteit aan te bieden voor de dagbesteding (bloemschikken, handwerken, kaarten knutselen, samen iets bakken/koken, spelletjes spelen etc etc); of  
-> Wilt u een aantal uurtjes helpen met de dagbesteding (tijden en locatie(s) zullen later bekend worden)?

Laat het ons weten!

U kunt uw hulpaanbod kenbaar maken bij de diaconie.

Per mail: [diaconie.pkgiessenburg@gmail.com](mailto:diaconie.pkgiessenburg@gmail.com)

Telefonisch of per app bij Gerard Dunnink (06 -51 527 690) of Leonie Veldhuis (06-15 434 836)

De diaconie

### **Rondreis 2022 | De brief aan de Hebreeën**

Gelukkig! We mogen weer bij elkaar komen, elkaar ontmoeten! Die gelegenheid willen we benutten om de jaarlijkse Bijbelcursus "Rondreis door de Bijbel" plaats te laten vinden. Gedurende 3 avonden gaan we deze brief met elkaar verkennen. De boodschap van de Hebreeënbrief is enorm actueel, want is geschreven in moeilijke tijden om te bemoedigen en troost te bieden en de lezer ervan te overtuigen om bij Jezus en de gemeenschap(kerk) te moeten blijven.

Metta Wierenga zal deze avonden weer leiden.

Tijdens deze bijbelcursus zal de insteek vooral zijn om vragen te stellen aan de hand van de teksten en in groepjes uitwisselen hoe we de actuele boodschap van deze brief praktisch kunnen toepassen en hoe we ons kunnen laten bemoedigen.

Zie ook de website van de kerk voor meer informatie

Data en locaties:

Donderdag 24 maart De Rank / Giessenburg

Donderdag 31 maart Oude School / Giessen-Oudekerk

Donderdag 7 april Oude School /Giessen-Oudekerk

Aanvang: 20.00 uur ( inloop vanaf 19. 45 uur) Eigen bijdrage: 10 € (voor drie avonden. Of €5 per avond als u niet alle avonden komt)

Graag vooraf aanmelden via een mail [lanser@ll.nl](mailto:lanser@ll.nl)

**Van Harte Welkom !**

### **Data ter herinnering**

14 maart

20 maart

24 maart, 31 maart, 7 april

31 maart

11 juni

Gemeenteavond, 19.45 uur

Kindernevendienst en Jeugdkerk

Rondreis door de Bijbel

Geloven op donderdag

EO-Jongerendag